



Buiten de drukte van het toeristische centrum telt Gent tal van rustige plekjes. Zelfs een stukje Camino. De van oorsprong Romaanse Sint-Jacobskerk, hoe kan het anders, is één van de startpunten naar het verre Compostella. We volgen een stukje van deze “Via Scaldea” en kiezen de waterkant met smalle Scheldetragels, de Muinkschelde en de recent opengelegde Nederschelde aan de Reep. En een uitsprongetje naar een parkje of een verborgen abdijtuin met een vleugje poëzie hoort bij deze geleide pelgrimstocht!

Praktisch:

Verzamelen : Vrijdagmarkt (standbeeld Jacob van Artevelde)

Aanvang wandeling Groep 1: 13.45 u

Groep 2: 14 u

Groep 3: 14.15 u

Afstand : 8,5 km

Deelname: 3 euro pp; 2 euro voor leden Pasar en kinderen -12 jaar (ter plaatse te betalen)

Vooraf inschrijven: via [DEZE LINK](#) tot volzetting groepen - ter plaatse betalen

Info en eindverantwoordelijke: Mark De Dapper, markdedapper@telenet.be, 0488 28 29 18

Dit is een activiteit van Pasar werkgroep Week van de Tijd Oost-Vlaanderen ism Pasar Gent Samen
www.pasar.be/week-van-de-tijd-oost-vlaanderen - www.pasar.be/gentsamen

